



# Quảng Trị

NĂM THỨ NHẤT

SỐ: 130

Chủ nhật

9/11/2025

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Email: baoquangtri@gmail.com  
www.baoquangtri.vn



ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 ĐI VÀO CUỘC SỐNG

## Vùng Càng mùa nước bạc

TRANG 2

Nhìn từ trên cao, vùng Càng thấp thoáng những rặng cây và nóc nhà cao giữa biển nước - Ảnh: Đ.V



Các hoạt động hỗ trợ người dân vùng Càng trong đợt lũ vừa qua - Ảnh: Đ.V

TRANG 4

KINH TẾ TƯ NHÂN:  
**Động lực bứt phá của Quảng Trị**

TRANG 9

**Nơi tình thương ở lại**

# Vùng Càng mùa nước bạc

Cứ đến hẹn, mỗi năm vùng Càng lại chứng kiến cảnh nước lụt dâng lên, hạ xuống vài bận. Lũ lụt lên xuống đã trở thành quy luật hằng năm vào mùa nước nổi ở vùng đất trũng được ví như là “đồng bằng sông Cửu Long” thu nhỏ ở phía Nam tỉnh Quảng Trị. Bởi vậy, người dân nơi đây từ bao đời đã có kinh nghiệm và có thể an nhiên sống chung, thích ứng tốt với lũ lụt mà không quá áp lực như những nơi khác...



Hỗ trợ những suất cơm và thực phẩm cho người dân vùng Càng - Ảnh: Đ.V

## Thích ứng với lũ lụt

Những ngày đầu tháng 11, vùng Càng (là những thôn, xóm nhỏ nổi lên như những “ốc đảo” giữa cánh đồng nước bao la ở huyện Hải Lăng cũ) mênh mông một màu nước bạc. Nước lũ vẫn mấp mé cạnh tuyến đường tránh lũ Hải Lăng băng qua cánh đồng trũng - tuyến đường cao ráo nhất trong vùng - là đường đi lại huyết mạch cho người dân địa phương. Từ ảnh hưởng của mưa lũ do cơn bão Bualoi đầu tháng 10 đến nay, vùng Càng vẫn liên tục ngập chìm trong biển nước, việc đi lại của nhiều “ốc đảo” như: Hội Điền, Hưng Nhơn, An Thơ, Phú Kinh, Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng), Cây Da, Trung Đơn, Phước Điền (xã Diên Sanh)... chủ yếu sử dụng bằng thuyền, ghe nhỏ.

Ông Võ Văn Ân (70 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Càng Hưng Nhơn. Đến nay, ông vẫn sống, gắn bó với “ốc đảo” quê mình. Nhắc về mùa lũ, ông Ân nói nhẹ tênh: “Bình thường thôi, hầu như năm nào vùng Càng cũng ngập nước từ vài ngày đến cả tuần. Người dân ở đây đã quá quen với cảnh mùa lụt nước vô ra mấy lần. Năm nay, lũ kéo dài hầu như cả tháng nên vất vả hơn”. Càng Hưng Nhơn có người sinh sống đã vài trăm năm. Theo ông Ân, từ đời xưa ở trong làng chính Hưng Nhơn, ông bà tổ tiên của ông và nhiều gia đình khác đã được làng cử ra ở càng này để canh giữ đất ruộng. Dần dà sau này con cháu sinh sôi, duy trì gắn bó

tiếp với vùng đất này cho đến thế hệ của ông và con cái ông như bây giờ. Hiện nay Càng Hưng Nhơn có khoảng 20 gia đình. Năm nay, nước lũ về lớn nhấn chìm gần như hoàn toàn các càng. Nhìn từ trên cao, xóm làng chỉ còn thấp thoáng những nóc nhà cao và những rặng cây.

Cách đó không xa, Càng Hội Điền cũng bị nước lũ ngập sâu, chỉ nhìn thấy mờ xa tháp chuông nhà thờ công giáo. Càng Hội Điền có phong trào cơ giới hóa nông nghiệp mạnh. Nhiều hộ dân nơi đây đã mua sắm máy nông nghiệp như máy cày đất, máy gặt đập liên hợp. Anh Nguyễn Ngọc Văn (47 tuổi) phấn khởi giới thiệu chiếc máy cày hiệu Kubota màu đỏ vừa mới “đập hộp”, trị giá 340 triệu đồng trong vụ vừa rồi. Anh nói đó là tài sản mà vợ chồng anh rất hạnh phúc vì mua được bằng tiền từ những vụ lúa của mình. Gác chân lên mép nước mấp mé ngoài sân, nhìn “dàn” máy cày, máy gặt đã được đưa lên khu nhà phụ khá cao ráo, anh Văn nói: “Năm nào đến thời điểm này nước cũng ngập vài ngày, có khi hơn cả tuần. Vì vậy, gia đình tôi đưa máy móc, tài sản lên cao. Nước ra thì thay dầu mỡ, bảo dưỡng cho máy cơ giới rồi vào vụ đông xuân luôn. Nói chung quen rồi nên cũng không ngại lắm. Ở đây, người dân sợ bão hơn sợ lũ”.

Dù mỗi năm phải đối mặt với vài bận lũ lụt nhưng người dân ở các càng không quá áp lực, bởi họ đã có nhiều

kinh nghiệm ứng phó. Trước mỗi mùa mưa lụt, người dân ở vùng Càng thường chuẩn bị đèn dự phòng, đèn pin, xăng dầu, bình ắc quy; tích trữ thực phẩm khô, mắm muối đủ dùng cho từ 7 - 10 ngày. Họ cũng chủ động kê cao đồ đạc, tài sản, lương thực thực phẩm. Nhiều nhà có điều kiện thì xây tầng 2 hoặc gác lửng để trú ẩn an toàn khi có bão, lũ lớn. Ngoài ra, điều dễ nhận thấy là ở nơi này, hầu như mỗi nhà đều có 1-2 thuyền nhôm, là phương tiện di chuyển thiết yếu vào mùa nước nổi. Nhờ vậy, dù lũ lụt diễn ra thường xuyên nhưng ở vùng càng hầu như ít bị thiệt hại về người và tài sản. Trái lại, như một quy luật, sau lũ lụt, ruộng đồng nơi đây lại được bồi đắp thêm lớp phù sa mới để tạo nên những mùa lúa phong năm. Rồi tôm, cá cũng theo về sinh sôi để người dân thêm kế mưu sinh.

## Sống hào hiệp, nghĩa tình

Tính cách của người dân vùng Càng chân chất, đôn hậu và có nét phóng khoáng, nghĩa tình của cư dân vùng sông nước. Theo lời kể của ông Ân, ở vùng Càng có nhiều đám tang diễn ra trùng vào thời điểm ngập lụt nên khá vất vả cho gia chủ. Song trong thời điểm ấy, tình làng nghĩa xóm lại được thắt chặt thắm thiết hơn. “Các đám tang đều được bà con xóm giềng, họ, làng chung sức đồng lòng giúp đỡ. Không ai bảo ai, mỗi người một việc giúp gia chủ quán xuyến việc tang sự. Vất vả nhất là lúc đưa tang qua vùng nước ngập để đến an táng nhờ tạm thời ở các xóm, làng có đất cao lân cận. Những lúc đó, phải dùng đồ máy lớn hoặc kết 2 đò nhỏ lại để băng đồng nước di quan. Dù rất vất vả nhưng mọi người đều sẵn lòng, cố gắng lo cho xong việc hiếu với bà con xóm giềng. Tôi thấy đó là điều rất đáng quý”, ông Ân chia sẻ.

Trong đợt lũ cuối tháng 10 vừa qua, câu chuyện về anh nông dân trẻ Nguyễn Phụng ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, đã tự nguyện lái chiếc máy cày của mình chở người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn cũng là một hình ảnh đẹp, đầy nghĩa tình. Trong bối cảnh nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm bị ngập sâu, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, anh Phụng đã điều khiển chiếc máy cày băng qua những đoạn đường ngập sâu để chở người dân chạy lũ đến nơi an toàn.

Việc làm ý nghĩa này trong thời điểm lũ lụt diễn ra căng thẳng khiến nhiều người xúc động. Có ngày, từ 5 giờ sáng đến trưa, anh Phụng chở được 8 chuyến, trong đó đưa một người ra đường lớn hết ngập để đi sinh tại Bệnh viện Trung ương Huế và một người bị bệnh... Khi được hỏi về việc làm của mình, anh Phụng chia sẻ chân tình: “Thấy nước dâng cao, bà con vùng ngập sâu gặp nguy hiểm nên tôi tự nguyện chở. Cứ xe xuống được khu vực nào là tôi sẽ chở bà con đi đến đó. Mưa lụt giúp được chừng nào cho bà con thì tốt chừng đó”. Chiếc máy cày vốn là phương tiện mưu sinh của anh Phụng, trong thời điểm lũ dâng cao lại trở thành “chiếc xe cứu hộ” để người dân vùng trũng vượt qua khó khăn.

Hay đó còn là hình ảnh của những đội “shipper vùng lũ” với các thành viên nổi bật như các ông: Nguyễn Văn Thuận, trưởng thôn Hội Điền; Cái Vạn Thơi; thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Huynh; các anh Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Hành, Hồ Văn Tấn, Nguyễn Văn Nhật... lăn lộn nhiều ngày để vận chuyển cơm, thực phẩm luôn lách vào mỗi ngõ xóm, nhà dân ở các Càng Hội Điền, An Thơ bị ngập lũ tiếp tế cho bà con. Họ tự nguyện chèo đò qua những đoạn nước xiết để nhận cơm, mì tôm, sữa, nước uống của các hội thiện nguyện mang về chia cho từng nhà dân ở các càng.

Trong lũ lụt, có thể mất mát nhiều thứ nhưng thứ không bao giờ bị cuốn trôi chính là tình người. Vì lẽ đó, nghĩa cử bình dị mà cao đẹp của những người dân vùng Càng xứng đáng được biểu dương, lan tỏa như một điểm sáng trong mùa mưa lũ ở Quảng Trị.

**Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng Nguyễn Dương Thanh Bình cho biết, để ứng phó với bão số 10 vừa qua, địa phương đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó mưa bão trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh để giúp người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống mưa bão diễn biến phức tạp. Đối với các khu dân cư thấp trũng, ven sông bị ngập lụt, địa phương luôn có phương án sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra...**

# Cùng phụ nữ vùng cao viết tiếp giấc mơ bằng con chữ

## Món quà 20/11 sớm

● P.V: Trước tiên, xin chúc mừng đại úy Hồ Văn Hữu vừa được lựa chọn tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, một chương trình ý nghĩa tôn vinh các thầy cô giáo ở 248 xã biên giới, đặc khu cùng những người lính mang quân hàm xanh gieo chữ giữa đại ngàn. Cảm xúc của anh như thế nào khi nhận tin vui này?

- Đại úy Hồ Văn Hữu: Tôi rất vui khi được Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn lựa chọn tôn vinh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Khi câu chuyện những điển hình được chia sẻ, nhiều người hay tin và chúc mừng tôi. Sự quan tâm ấy khiến tôi rất bất ngờ, hạnh phúc. Khi chung tay mở lớp dạy xóa mù chữ cho phụ nữ vùng cao, tôi không đặt mục tiêu riêng. Tôi chỉ mong có thật nhiều chị em biết chữ. Niềm vui hôm nay là một món quà đặc biệt.

● P.V: Là một người lính biên phòng, điều gì đưa anh đến với công việc đặc biệt này?

- Đại úy Hồ Văn Hữu: Từ lúc khoác màu áo biên phòng, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ trở thành một người gieo chữ. Công việc này là sự khởi đầu đầy thú vị của cuộc đời dành cho tôi. Cuối năm 2020, tôi trở về quê hương công tác. Từ một chiến sĩ trinh sát, tôi làm quen với công tác vận động quần chúng. Trong quá trình tiếp cận địa bàn mới, tôi thấy nhiều phụ nữ chưa biết chữ hoặc từng đi học nhưng con chữ theo thời gian “rơi rụng” mất. Trái tim thúc giục tôi: “Mình cần làm điều gì đó”.

Nghĩ là làm, tôi đã trao đổi với cán bộ phụ nữ xã, cùng lên kế hoạch tham mưu lãnh đạo Đồn Biên phòng Ba Tầng, chính quyền địa phương mở 2 lớp xóa mù chữ thí điểm ở thôn A Dơi Đờ và thôn Xa Doan. Ngay buổi đầu tiên, chị em đã tham gia rất đông. Một số người không có tên trong danh sách cũng đến xem, cổ vũ.

Gần 5 năm dạy xóa mù chữ cho phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô ở miền biên viễn, đại úy Hồ Văn Hữu (SN 1992), Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Tầng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trung ương Đoàn lựa chọn để tôn vinh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Đây là món quà 20/11 sớm đối với người thầy đặc biệt này. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị vừa có cuộc phỏng vấn đại úy Hồ Văn Hữu về cơ duyên đến với công việc và những đóng góp lặng thầm của anh.



Đại úy Hồ Văn Hữu (đứng thứ 2, từ phải sang) từng vinh dự nhận giải thưởng Vừ A Dính - Ảnh: Q.H

● P.V: Anh và những người đồng hành đã nỗ lực như thế nào để tiếp tục nhân lên niềm vui?

- Đại úy Hồ Văn Hữu: Việc dạy xóa mù chữ không dễ đối với những người “tay ngang” như tôi. Tôi phải học hỏi, tập luyện rất nhiều. Về phần chị em, họ vốn chỉ quen với nương rẫy nên lóng ngóng khi cầm viên phấn, ngòi bút. Vì thế, chúng tôi đều phải nỗ lực. Vậy mà, chỉ sau 6 tháng miệt mài, nhiều chị em đã đọc, viết tốt. Tính đến nay, Đồn Biên phòng Ba Tầng đã phối hợp mở 7 lớp, xóa mù chữ cho gần 200 phụ nữ. Lớp xóa mù chữ không chỉ mang lại niềm vui cho riêng chúng tôi mà còn góp phần phát triển phong trào học tập ra khắp bản làng.

● P.V: Anh có thể chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình giảng dạy?

- Đại úy Hồ Văn Hữu: Tôi nhớ như in câu chuyện chị Hồ Thị Thông, một cô gái Lào sang Việt Nam làm dâu. Từng đi học ở Lào



Đại úy Hồ Văn Hữu đã góp sức giúp phụ nữ vùng cao đến với con chữ - Ảnh: Q.H

nên chị hiểu ý nghĩa của con chữ. Khi sang đây, chị muốn học nhưng không biết làm sao. Được bộ đội dạy chữ, chị mừng lắm, bảo mình giờ là nàng dâu Việt thực thụ rồi. Hay như, bà Y Hên đã 62 tuổi nhưng vẫn quyết tâm đi học. Bà bảo là phải học để làm gương cho con cháu.

**Thấp sáng những ước mơ**

● P.V: Là một chàng trai Vân Kiều, sinh ra, lớn lên ở vùng cao, hành trình chinh phục con chữ của anh hẳn không kém phần gian nan?

- Đại úy Hồ Văn Hữu: Tôi sinh ra, lớn lên ở xã Mò Ó, nay là xã Hướng Hiệp. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ba mẹ vẫn nỗ lực cho tôi đến trường. Hiểu mình may mắn, tôi luôn chuyên tâm học hành. Sau khi tốt nghiệp THCS, tôi vượt hàng chục km để về xuôi tìm chữ, rồi tiếp tục đi xa hơn. Năm đầu tiên thi đại học, tôi đỗ vào 2 ngôi trường. Cuối cùng, tôi chọn Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Giai đoạn này, anh trai tôi-một sĩ quan quân

đội đã thay ba mẹ nuôi tôi ăn học. Nhưng rồi, anh đột ngột qua đời. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không đủ điều kiện trang trải, tôi đành gác lại việc học.

● P.V: Là một người hiếu học nhưng lại bị gián đoạn việc học, bấy giờ, anh cảm thấy thế nào?

- Đại úy Hồ Văn Hữu: Bấy giờ, tôi rất buồn, luôn tìm kiếm cơ hội để được đi học trở lại. Lúc khó khăn với bố, tôi rẽ hướng thi vào Học viện Biên phòng. Quyết định ấy giúp tôi vừa được cống hiến cho quân đội như anh trai, vừa giảm áp lực chi phí học tập. Tháng 9/2012, tôi đỗ vào Học viện Biên phòng trong niềm vui vỡ òa. Sau bao nỗ lực, tôi đã có ngày hôm nay.

● P.V: Phải chăng những điều trải trải ấy đã thôi thúc anh thêm quyết tâm gieo chữ?

- Đại úy Hồ Văn Hữu: Từng trắc trở trong học tập nhưng tôi vẫn may mắn hơn nhiều người. Các bà, các mẹ, các chị tôi dạy là ví dụ. Vì nhiều lý do, họ không được đến trường hoặc chỉ học ít năm rồi thôi, có người vì hoàn cảnh khó khăn, có người vì buộc phải lấy chồng sớm, có người chỉ vì là... phụ nữ. Khi đến lớp, họ như tìm lại được giấc mơ dở dang. Điều đó làm quyết tâm trong tôi càng nhân lên.

- P.V: Thời gian tới, anh có dự định, kế hoạch gì để giúp nhiều phụ nữ vùng cao hơn?

- Đại úy Hồ Văn Hữu: Tôi vừa tham mưu với lãnh đạo đồn, chính quyền địa phương và đã được đồng ý cho mở thêm 2 lớp xóa mù chữ ở xã A Dơi. Là một người lính biên phòng, tôi sẽ tiếp tục đồng hành với người dân biên giới, giúp bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bản thân vẫn sẽ hăng say, nhiệt tình trong từng việc làm hằng ngày để tiếp sức cho học sinh như: Vận động trẻ đến trường; kêu gọi các nhà hảo tâm nâng bước học sinh vùng cao; phát huy hiệu quả mô hình “Tiết học biên giới”...

- P.V: Xin cảm ơn anh!  
QUANG HIỆP (thực hiện)

# KINH TẾ TƯ NHÂN: Động lực bứt phá của Quảng Trị

**Dù đối mặt nhiều khó khăn, Quảng Trị vẫn duy trì đà tăng trưởng với GRDP giai đoạn 2020-2025 đạt 6,8%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước; riêng năm 2025 ước tăng 8%. Góp phần vào kết quả đó là dấu ấn rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân. Với tinh thần dám thân, đổi mới và khát vọng cống hiến, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng, tạo sức bật và diện mạo mới cho tỉnh.**

## Bức tranh kinh tế tư nhân

Thống kê đến nay toàn tỉnh có gần 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực; riêng giai đoạn 2020-2025, có khoảng 5.400 doanh nghiệp mới được thành lập với tổng vốn đăng ký gần 68.000 tỉ đồng. Cùng với sự phát triển ổn định của các tập đoàn, công ty mang thương hiệu mạnh, hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã chủ động đổi mới, mở rộng quy mô sản xuất, khẳng định vị thế trên thị trường và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Nhìn vào tổng thể bức tranh kinh tế Quảng Trị hôm nay có thể thấy khu vực kinh tế tư nhân đã thực sự trở thành trụ cột quan trọng, góp phần tạo nên sự đổi thay mạnh mẽ cho nền kinh tế của tỉnh.

Theo số liệu của Cục Thuế tỉnh, 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 9.300 tỉ đồng; trong đó khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 2.000 tỉ đồng. Trừ nguồn thu từ đất (khoảng 4.000 tỉ đồng), có thể thấy rõ vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong việc tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách và duy trì động lực tăng trưởng của tỉnh.

Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong đóng góp ngân sách năm 2025 có thể kể đến như: Công ty TNHH MTV Dịch vụ cung cấp vật liệu xây dựng nộp gần 40 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh 32,7 tỉ đồng; hai Công ty cổ phần Điện gió BT1 và BT2 gần 56 tỉ đồng; Công ty TNHH Thủy điện Trường Sơn 25 tỉ đồng; Công



**Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Lê Thanh Triển, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh thương mại dưa gỗ Quảng Thủy tại chương trình giao lưu điển hình thi đua tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 - Ảnh: N.M**

ty TNHH MTV TASCQ Quảng Bình 24,6 tỉ đồng; Công ty TNHH Sơn Hải Riverside 22 tỉ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh 21,4 tỉ đồng... Bên cạnh đó, hàng nghìn doanh nghiệp đang duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Không chỉ đóng góp cho ngân sách và tăng trưởng, kinh tế tư nhân còn tạo động lực thúc đẩy tư duy kinh doanh hiện đại, năng động và cạnh tranh. Bên cạnh sự có mặt của những doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, du lịch - dịch vụ, hạ tầng giao thông, logistics... đã và đang làm thay đổi diện mạo vùng đất nhiều gian khó như Quảng Trị, đội ngũ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hộ kinh doanh cá thể cũng đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập ổn định.

Nhiệm kỳ qua, dù còn khiêm tốn về quy mô nhưng các hợp tác xã (HTX) với mô hình sản xuất gắn với thị trường đang từng bước trở thành một hạt nhân năng động của khu vực kinh tế tư nhân. Nhiều HTX đã xây dựng được thương hiệu, đạt chuẩn OCO 3-5 sao, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước. Điển hình như HTX sản xuất, kinh doanh thương mại dưa gỗ Quảng Thủy (xã Nam Ba Đồn) với bộ sản phẩm đạt OCO 5 sao, xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự



**Hình ảnh quy hoạch không gian 3 dự án của Tập đoàn Sun Group tại Quảng Trị - Ảnh: SUN GROUP**

phát triển của các HTX không chỉ tạo thêm sinh kế cho người dân, mà còn lan tỏa tinh thần làm ăn bài bản, liên kết và đổi mới sáng tạo ngay từ khu vực nông thôn.

## Chính quyền đồng hành- doanh nghiệp kiến tạo

Nhận thức rõ vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân, tỉnh Quảng Trị xác định mục tiêu nhất quán là xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tháng 10/2025, đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để

động, dám nghĩ, dám làm, đóng góp cho quê hương.

Cùng với quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh để khu vực này phát triển bền vững thì bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, rất cần có những chính sách đột phá từ trung ương.

Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, một trong những tiềm năng thế mạnh đang được tỉnh Quảng Trị phát huy hiệu quả, hệ thống truyền tải điện hiện nay đang là điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Theo đó, Quốc hội cần xem xét việc thực hiện chính sách đầu tư hạ tầng truyền tải điện theo hướng xã hội hóa, thiết lập cơ chế cạnh tranh về giá điện sạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong triển khai các dự án. Ý kiến này đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và thảo luận, kiến nghị tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Những chủ trương, quan điểm, hành động và các kiến nghị nêu trên cho thấy rõ nỗ lực của tỉnh trong việc đồng hành, hỗ trợ, tạo lập và mở rộng không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân. Đó cũng chính là thông điệp khẳng định tỉnh luôn coi doanh nghiệp là động lực tăng trưởng, là đối tác đồng hành trong hành trình kiến tạo tương lai Quảng Trị.

Với quyết tâm và khát vọng vươn lên, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền bằng những hành động cụ thể, thiết thực, khu vực kinh tế tư nhân Quảng Trị đang đứng trước nhiều cơ hội để khẳng định vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Khi doanh nghiệp phát triển, Quảng Trị sẽ phát triển, đó không chỉ là cam kết, mà là niềm tin và lựa chọn cho hành trình kiến tạo một cực tăng trưởng mới ở miền Trung trong thời gian tới.

**NGỌC MAI**

# Lao xao chợ cá Cửa Tùng



Một góc chợ cá Cửa Tùng - Ảnh: S.H

**Chợ cá Cửa Tùng, hay còn được gọi là chợ Cựa, chợ Hòm, không chỉ là một địa điểm mua bán tấp nập mà còn là nét đẹp văn hóa thấm đượm tình người của cư dân miền biển. Thuở xưa, chợ chỉ có vài hàng quán bày bán hải sản tạm bợ bằng tranh, tre, quần tụ trên mỏm cát trắng, ẩn hiện trong sương muối mờ ảo phía cửa sông Bến Hải.**



Đa dạng các loại hải sản được bày bán tại chợ cá Cửa Tùng - Ảnh: TRẦN TUYẾN

**K**hông ai rõ chợ cá Cửa Tùng hình thành từ bao giờ. Trong ký ức xa xăm của bà Lê Thị Diệp (80 tuổi), ở thôn An Hòa, xã Cửa Tùng, người đã gắn bó trọn đời với chợ, mãi đến cuối thế kỷ XX, chợ cá chỉ lác đác vài gian hàng, bày bán hải sản tươi sống do ngư dân trong xã đánh bắt trong ngày tại rạn biển gần đó, như: Tôm, cá, mực, ốc, các loại rong mứt, rong ngoài, rong mơ, rong nhỏ, rong câu...

Vì là chợ biển, thời gian hoạt động của chợ hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian ra khơi, cập bến của ngư dân. Chợ chỉ thực sự đông đúc vài tiếng đồng hồ trước khi màn đêm buông xuống. Ngày xưa, chủ các hàng quán ở chợ chủ yếu là vợ, mẹ của ngư dân. Ngư dân can trường thường ví von rằng, cuộc đời gắn bó

với biển, với cát, rồi sẽ đến ngày với thân xác trong cát sau những tháng năm vẫy vùng. Cát trắng bao dung sẽ ôm lấy ngư dân. Linh hồn họ sẽ hóa thành hạt cát rào rạt dưới chân hàng phi lao, vương trên hoa xương rồng gai góc, kể về giọt nước mắt lạnh thấm của bao người vợ, người mẹ mòn mỏi đợi chờ chồng con trở về sau bão tố.

Chợ cá Cửa Tùng chính thức trở nên nhộn nhịp, sầm uất từ năm 2011, sau khi được quy hoạch, xây dựng tại vị trí mới, sát chân cầu Cửa Tùng. Chợ nhanh chóng trở thành chợ đầu mối, cung cấp hải sản tươi sống cho toàn bộ vùng Bắc huyện Gio Linh (cũ) và huyện Vĩnh Linh (cũ). Chợ cá tấp nập kẻ mua, người bán với nhiều món ăn cùng các loại hải sản có thể nói là "đặc sản" độc đáo, hiếm gặp. Đơn cử như món

bánh đúc rau câu, một món ăn níu kéo vị giác của biết bao thực khách. Rau câu sau khi được hái từ ghềnh đá phải rửa sạch bằng nước biển, sau đó ngâm nước muối pha gừng, vớt ra, để ráo, rồi ninh nhừ bằng nước giếng với lửa liu riu. Khi nấu phải vớt bọt thật sạch, nếu không, bánh sẽ nổi bong bóng nhìn không đẹp mắt. Hỗn hợp rau câu cô đặc, màu xanh đậm được múc vào khuôn lót lá bai, đông lại thành những chiếc bánh đúc màu xanh rêu bắt mắt. Loại bánh này thường được chấm với ruốc đậm đà hương vị biển khơi.

Món rong biển dính trứng cá chuẩn cũng là đặc sản ở miền biển Cửa Tùng. Cứ vào đầu mùa hè, cá chuẩn thường tìm đến rạn biển có nhiều rong để đẻ trứng. Ngư dân khi buông lưới đánh bắt cá, tôm... vướng phải đám rong biển dính trứng cá chuẩn thì mang về chợ bán. Người dân mua về, nhanh chóng cho vào rổ nhựa rồi nhúng vào chậu nước sạch. Sau khi chao lắc nhiều lần cho thật sạch, liền để rổ rong biển lên chỗ cao cho ráo nước. Nồi nước được bắc lên bếp, bắt đầu sôi thì cho rong biển vào cùng một chút bột nôm. Chỉ mấy phút sau, món rong biển dính trứng cá chuẩn vừa chín tới thì vớt lên đĩa. Món ăn này thường được chấm với nước mắm ớt hoặc muối ớt...

Bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 (dương lịch) hằng năm, chợ cá Cửa Tùng bày bán ăm ắp các loại cá chuẩn mít, chuẩn gành, chuẩn cổ. Bởi thời điểm này, xung quanh ngư trường Cồn Cỏ thường xuất hiện từng đàn cá lấp lánh ánh bạc bay vút trên mặt nước như đùa vui với sóng biển âm ào. Vốn dĩ cá chuẩn "biết bay" trên mặt nước biển là nhờ có vây ngực lớn, xòe rộng để có thể thoát khỏi các loại cá săn mồi bằng cách nhảy lên khỏi mặt nước, rồi "bay" xa vài chục mét trên mặt biển. Để lên khỏi mặt nước, cá chuẩn thường quẫy mạnh liên tục phần đuôi rồi bật lên cao khoảng 1,2-1,5m, sau đó nghiêng nhẹ thân

minh và xòe vây ngực để "bay". Đến cuối cú "bay", cá chuẩn thường gập vây ngực lại để "hạ cánh" xuống biển hoặc nhúng phần đuôi xuống mặt nước nhằm thực hiện cú "bay" tiếp theo. Cá chuẩn có đặc tính thường bị thu hút bởi ánh sáng nên ngư dân nhiều tỉnh khác thường dùng đèn điện chiếu sáng để đánh bắt vào ban đêm. Riêng ngư dân xã Cửa Tùng, đánh bắt cá chuẩn vào ban ngày bằng lưới cước màu trắng dệt sẵn.

Khi từng đợt gió rét của mùa đông còn rơi rớt lại, cùng với bọt sóng trắng xóa từ biển phả vào bờ, làm cho cái lạnh thêm phần buốt giá nhưng vẫn không ngăn được ngư dân xã Cửa Tùng vươn khơi. Bởi đây là thời điểm vào vụ mùa cá hổ, loài cá được ngư dân ví von là "cá biển mình rồng" do thân hình dài lấp lánh ánh bạc cùng vây chạy dọc sống lưng. Cá hổ có chiều dài từ 1-1,2m và nặng 1-2kg nên có giá trị kinh tế cao. Loài cá này sinh sống ngoài biển khơi ở độ sâu từ khoảng 70-100m. Từ tháng 11 của năm trước kéo dài cho đến tháng 3 (âm lịch) năm sau, cá hổ thường xuất hiện theo đàn ở vùng biển gần bờ. Ngư dân thường sử dụng lưới rê siêu bùng nhùng đánh bắt cá ở ngư trường xung quanh đảo Cồn Cỏ. Và loài cá này hiển nhiên "góp mặt" ở chợ cá Cửa Tùng, cùng với hàng trăm loại hải sản được bày bán theo mùa.

Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng Võ Đức Diện cho biết, chợ cá Cửa Tùng không chỉ là nơi giao thương mà còn là nét đẹp văn hóa trong đời sống của ngư dân miền biển, phản ánh cuộc sống mộc mạc, giản dị nhưng thấm đượm tình người. Để rồi ai xa quê, trong lòng lại đong đầy nỗi nhớ không khí lao xao, ồn ào đầy yêu thương ấy. Khi về với Cửa Tùng, du khách có thể hòa mình vào dòng người tấp nập tại chợ, để cảm nhận rõ hơn nhịp đập quê hương trong từng tiếng rao, từng nụ cười và cả trong vị mặn mòi của gió biển.

SỸ HOÀNG

• NGÔ MẬU TÌNH

## Đêm ủ trong chén rượu

Người đàn bà ngủ trong ngôi nhà nhỏ  
bên những linh hồn tha hương  
tìm mặt trời hơn mười năm

đêm ủ trong chén rượu  
tiếng chiêm nuốt giọt sương  
rướn lên từng bước nhảy

họ kéo nhau đi  
đến ngọn suối không bao giờ cạn  
họ để giấc ngủ ngân nga  
vang tiếng Công Chiêng

người đàn bà uống khát vọng cơn mơ  
ru ánh lửa hàng đêm  
hát bằng đôi môi của lá  
và kéo tôi bay qua những cánh rừng vô tận.



- Minh họa: H.H

• TRƯỜNG AN

## Với miền thu cũ

Cây bàng già ngoài bãi  
Cứ nghiêng về phía sông  
Lá vàng theo cơn gió  
Cuốn mình mà bay bay

Chuyến đò đưa rước khách  
Lặng thầm nơi bến quê  
Bình minh rồi nắng xế  
Theo ngày trôi qua mau

Trong vườn hàng cau đứng  
Trổ màu hoa trắng ngần  
Làn hương thơm lan tỏa  
Cứ quện cùng với quê

Cha còng lưng xới đất  
Mẹ gieo trồng hạt mầm  
Mùa thu về thỏ thẻ  
Cho ước mơ thêm xanh.

# Vui tuổi già nhờ viết sách

**Nghỉ hưu năm 2010, ông Đinh Tiến Hùng (SN 1954), ở tổ dân phố 3, xã Minh Hóa dành nhiều thời gian viết sách để tìm niềm vui. Đến nay, ông đã có nhiều quyển sách được xuất bản và hàng trăm công trình nghiên cứu, tác phẩm văn học đăng trên các báo, tạp chí, gồm: Thơ, truyện ngắn, truyện dân gian...**

Ông Đinh Tiến Hùng nguyên là Giám đốc Bưu điện huyện Minh Hóa (cũ). Trong những năm công tác, ông đã đi nhiều nơi để trải nghiệm cuộc sống. Qua những chuyến đi, ông tích cực quan sát, tìm hiểu và ghi chép cẩn thận những gì mắt thấy, tai nghe. Sự chăm chỉ, cẩn mẫn ấy đã giúp ông có vốn tư liệu phong phú, nhất là những hiểu biết về văn hóa bản địa của người Nguồn ở xã Minh Hóa và các địa phương lân cận cho việc sáng tác sau này.

Qua 15 năm cẩn mẫn, ông Đinh Tiến Hùng đã xuất bản được 14 quyển sách gồm: Thơ, truyện ngắn, văn học dân gian, truyện cười dân gian. Ngoài ra, ông còn có nhiều công trình nghiên cứu văn hóa bản địa, nhất là các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, triết lý sống, quan điểm... của cộng đồng người Nguồn ở huyện Minh Hóa (cũ). Ông Hùng tâm sự: "Tôi vốn yêu văn, thơ từ những ngày còn đi học nhưng đến khi nghỉ hưu mới có thời gian sưu tầm, sáng tác, nghiên cứu. Từ khi bắt tay vào viết, tôi thấy mình vui vẻ, thoải mái hơn vì đã nói lên được tiếng lòng và bao trăn trở mà mình từng ấp ủ".

Tập truyện ngắn đầu tay mang tên "Anh của riêng em" của ông được xuất bản năm 2011 gồm nhiều tác phẩm, như: Anh của riêng em; Yêu lần đầu; Câu chuyện ngày xưa; Con ma men... Các tác phẩm của ông thường phản ánh những trăn trở về cuộc sống, con người, giá trị đạo đức và cả tình yêu. Truyện ngắn của ông Đinh Tiến Hùng không chỉ đơn thuần là kể lại sự kiện mà còn mở ra những suy ngẫm về bản chất con người và xã hội nơi ông đang sống.

Điểm nổi bật trong truyện ngắn của ông là sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực

và triết lý. Ông thường sử dụng những tình huống đời thường để làm nổi bật những vấn đề sâu sắc về nhân sinh. Điều này giúp người đọc không chỉ thưởng thức câu chuyện mà còn có cơ hội suy ngẫm về cuộc sống và bản thân. Ngoài ra, văn phong của Đinh Tiến Hùng cũng là một điểm mạnh. Ông sử dụng ngôn từ mạch lạc, dễ hiểu nhưng vẫn đầy ẩn ý, tạo nên sức hút đặc biệt cho tác phẩm. Những chi tiết nhỏ trong câu chuyện thường mang ý nghĩa sâu xa, khiến người đọc phải suy nghĩ và cảm nhận lâu dài.

Trong các truyện dân gian, ông Đinh Tiến Hùng thường viết lại những câu chuyện được truyền miệng trong đời sống của người Nguồn và các dân tộc thiểu số ở huyện Minh Hóa (cũ) hay lý giải các sự vật, hiện tượng xung quanh đời sống, như: Ma thuốc độc, sự tích để tang 3 năm, sự tích hạt lúa, vua Non...

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đinh Thanh Dự đánh giá: "Ở huyện Minh Hóa (cũ) có kho tàng văn hóa dân gian vô cùng phong phú. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác vẫn còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn do ít tư liệu ghi chép, truyền miệng. Do đó, những tác phẩm sưu tầm, sáng tác, nghiên cứu của ông Đinh Tiến Hùng vô cùng quý giá, góp phần bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa dân gian của cộng đồng người Nguồn và các dân tộc thiểu số trên địa bàn cho các thế hệ mai sau".

Trên lĩnh vực thơ, ông Đinh Tiến Hùng đã xuất bản 4 tập thơ với trên 200 bài. Thơ của ông mang tính trữ tình, lãng mạn, đôi khi mang hơi hướng tự sự. Ngôn ngữ trong thơ mộc mạc, gần gũi với đời sống người dân địa phương nhưng vẫn mang



Dù tuổi cao nhưng ông Đinh Tiến Hùng vẫn miệt mài viết sách để tìm niềm vui - Ảnh: X.V

**Ông Đinh Tiến Hùng hiện đang là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Từ năm 2010 đến nay, ông đã đạt nhiều giải thưởng, như: Giải C Lưu Trọng Lư với tập truyện ngắn "Bến đợi", giải B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam với tác phẩm "Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hóa" tập 1, xuất bản năm 2018; giải B Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (cũ)...**

tính biểu cảm cao. Một số bài thơ có sự suy tư về con người, thời gian, nỗi đau và hạnh phúc, thể hiện chiều sâu tâm lý của tác giả. Nhà thơ Mai Văn Hoan nhận xét: "Thơ của Đinh Tiến Hùng thường sử dụng vần và nhịp khá truyền thống, đôi khi xen lẫn những hình thức tự do hơn. Ngôn từ trong thơ ông giản dị, không quá hoa mỹ nhưng vẫn giàu hình ảnh. Thơ ông chân chất, thật thà, dung dị như bản tính con người ông vậy".

Có những bài thơ ông làm cách đây hơn 40 năm nhưng đến khi nghỉ hưu mới cho xuất bản, như bài thơ "Khóc Bác" bày tỏ tấm lòng tiếc thương vô hạn đối với vị lãnh tụ đáng kính: "Cả nước vòng quanh thi hài Bác/Trang trọng đứng nghiêm vĩnh biệt Người/Bác có biết không Bác Hồ ơi!/Nước nở muôn người đang khóc Bác"... Những bài thơ tình của ông cũng luôn thể hiện nhiều cung bậc, cảm xúc

khác nhau, như bài "Bến đợi": "Anh biết em không bao giờ trở lại/Anh vẫn thương và nhớ lắm em ơi!/ Trên đời này có bao nhiêu bến đợi/Là đều có anh ngồi nhìn sông trôi"... Có những bài thơ tình nói về nụ hôn ngọt ngào, say đắm, như bài "Yêu": "Hai đứa mình hôn, ta hôn nhau/Hôn đôi môi đỏ, má em hồng/Hôn bàn tay em, hôn mái tóc/Hai trái tim ta đập phập phồng"...

Ông Đinh Tiến Hùng tâm sự: "Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục sưu tầm, sáng tác thêm các tác phẩm văn học, trong đó tập trung vào viết thơ, truyện ngắn, nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ của cộng đồng người Nguồn và các dân tộc thiểu số. Hiện tôi chuẩn bị xuất bản một số tác phẩm về tiểu thuyết, truyện và thơ dành cho thiếu nhi để tìm niềm vui của tuổi già"...

XUÂN VƯƠNG

# Nhiếp ảnh - “Gieo” yêu thương

## TỪ NHỮNG MẢNH ĐẤT LÀNH

**Không chỉ truyền tải cái đẹp và những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa, các tác phẩm nhiếp ảnh còn góp phần không nhỏ trong việc giới thiệu, lan tỏa hình ảnh từng mảnh đất, con người đến với công chúng. Đặc biệt, sau sáp nhập, nhiều địa danh, nơi chốn của mảnh đất Quảng Trị tưởng chừng xa xôi, lại hiển hiện gần gũi, thân thương trong từng bức ảnh. Qua đó, để tình người ngày càng nồng ấm và yêu thương tiếp tục được “gieo” trên những mảnh đất lành. Còn với các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), đó không chỉ là đam mê, công việc yêu thích, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng và với chính ống kính của mình.**



Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Đức Thành trong hành trình sáng tạo - Ảnh: NVCC

### Bền bỉ lan tỏa thông điệp kết nối

Hơn một thập kỷ trên hành trình tìm kiếm cái đẹp sau ống kính, NSNA Lê Đức Thành đã đặt chân qua nhiều địa phương. Nơi nào cũng để lại dấu ấn trong anh bằng chính những tác phẩm xuất sắc và được minh chứng với nhiều giải thưởng danh giá trong nước, quốc tế. NSNA Đức Thành tâm sự, không phải mãi đến sau khi sáp nhập mà ngay từ trước đó, nhiều địa danh của tỉnh Quảng Trị luôn có mặt trong hành trình khám phá miệt mài của anh. Trong đó, những bức ảnh về các cây cầu của vùng đất này mang lại cho anh nhiều cảm xúc chân thực.

Riêng về cầu Hiền Lương, anh đã ấp ủ dự định chụp một bộ ảnh về cây cầu đặc biệt này từ lâu, vì vậy, anh đi thực tế và chụp rất nhiều ảnh. Anh nhen nhóm ý tưởng một bộ ảnh về các cây cầu, minh chứng cho sự gắn bó, kết nối, hòa nhập giữa các vùng đất và thể hiện sự vươn mình bước vào kỷ nguyên phát triển của quê hương Quảng Trị mới. Vậy là hành trình của NSNA Đức Thành lại tiếp tục với các cây cầu nổi bật khác, như: Cầu Nhật Lệ 2, Nhật Lệ 3, cầu An Lạc... Vừa qua, bộ ảnh “Những nhịp cầu nối đôi bờ Quảng Trị” của anh đã vinh dự đoạt huy chương vàng tại liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 31. Và nay bước chân của anh vẫn không ngơi nghỉ đến với nhiều địa danh khác của Quảng Trị, góp phần đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với người dân trong, ngoài tỉnh.

Còn với NSNA Nguyễn Hải, bộ ảnh “Mùa thu châu Âu giữa lòng Quảng Trị” vừa được anh chia sẻ trên trang facebook cá nhân đã để lại nhiều sự ngạc nhiên, thú vị cho người xem. Anh tâm sự: “Có ai từng nghĩ rằng, ngay giữa lòng Hướng Hóa (Quảng Trị) nắng gió, lại ẩn chứa một góc trời Âu lãng mạn với cánh rừng phong rực rỡ? Tôi cũng đã không tin, cho đến khi được tận mắt chiêm ngưỡng một trong những cảnh sắc ngoạn mục nhất mà mình từng ghi lại: Rừng phong hương hồ Rào Quán vào mùa thay lá. Mỗi độ cuối đông, đầu xuân, khi những cơn gió lạnh cuối mùa vẫn còn vương vấn, cả một vùng

thiên nhiên hữu tình ven hồ thủy điện Rào Quán lại được đánh thức bởi một vũ điệu của sắc màu. Đó là lúc rừng phong hương-loài cây mà người dân địa phương vẫn triu mến gọi là cây sau sau hay bạch giao-bắt đầu khoác lên mình tấm áo mới... Với một người đam mê nhiếp ảnh như tôi, đây là một thiên đường. Mỗi khoảnh khắc, mỗi góc nhìn đều là một tác phẩm”.

Thế mạnh của NSNA Nguyễn Hải là không chỉ truyền tải thông điệp qua từng bức ảnh, anh còn dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc, ý nghĩa của từng địa danh đi qua. Có lẽ, chính vừa trực tiếp trải nghiệm, vừa bấm máy, vừa viết, nên các tác phẩm của anh trên tạp chí Heritage của Vietnam Airlines lại được bạn đọc đánh giá cao và dành nhiều sự yêu mến. Vì vậy, không ít bộ ảnh của NSNA Nguyễn Hải về các vùng đất của Quảng Trị đã tạo tiếng vang lớn, góp phần đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với công chúng và mang lại nhiều cơ hội hơn cho du lịch địa phương. Anh cho biết, dù vất vả khi vừa chụp ảnh, vừa viết bài, nhưng anh đã có những trải nghiệm mới mẻ, mà chắc hẳn chỉ những ai trực tiếp tham gia vào cuộc hành trình khám phá mới có thể lột tả được.

Theo NSNA Hoàng An, Chi hội



Tác phẩm “Bức tranh quê” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng An - Ảnh: NVCC

trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Quảng Trị, không chỉ bây giờ mà trước đây, NSNA của hai chi hội Quảng Bình và Quảng Trị (cũ) cũng đã thường xuyên có sự trao đổi, chia sẻ, kết nối. “Còn nhớ chuyến sáng tác năm 2016, tôi cùng các anh em nhiếp ảnh Quảng Trị (cũ) lên xã Tà Rụt, huyện Đakrông (cũ) tác nghiệp tại lễ hội Ariêu Ping-lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Pa Kô. Khi ấy, bản làng còn hoang sơ, chưa có cầu bắc qua suối. Buổi trưa, đoàn lội suối sang bên bản, đến khuya mới trở về. Nước suối chảy xiết, anh em rất vất vả, nhưng bù lại chuyến đi ấy mang về nhiều tác phẩm đoạt giải. Đây là kỷ niệm khó quên trong hành trình sáng tác của tôi”, NSNA Hoàng An chia sẻ.

### Tiếp sức trong hành trình sáng tạo

NSNA Trà Minh Thiết, Phó Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Quảng Trị tâm niệm, mỗi một tác phẩm nhiếp ảnh bên cạnh giá trị nghệ thuật, còn mang một thông điệp, chuyển tải hơi thở cuộc sống về chính con người, mảnh đất. Nguyên là Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Quảng Trị (cũ), ông cũng có nhiều cơ hội đến với nhiều địa danh nổi bật của Quảng Bình, như: Phong Nha-Kẻ Bàng... Ông rất mong

muốn, chi hội sẽ được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn để hỗ trợ các NSNA trong quá trình sáng tạo, nhất là khi đến với các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Cùng chung suy nghĩa này, NSNA Nguyễn Hải chia sẻ, anh rất mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả hơn từ các cấp, các ngành, địa phương để đội ngũ NSNA được tiếp sức trong hành trình sáng tạo của mình. Bởi đó chính là nguồn cổ vũ lớn lao, động viên anh em nhiếp ảnh không ngừng dẫn thân, phấn đấu, thực sự là “cầu nối” lan tỏa các thông điệp ý nghĩa về con người, mảnh đất quê hương.

“Thời gian tới, việc đẩy mạnh sáng tác ở khu vực phía Nam Quảng Trị chính là vừa tiếp nối “lửa” đam mê, vừa là hành trình đi tìm cái mới trong sáng tạo của đội ngũ NSNA tỉnh nhà. Mỗi khung hình không chỉ phản ánh vẻ đẹp con người và cuộc sống nơi đây, mà còn giúp người xem cảm nhận một Quảng Trị mới-gần gũi, chân thực và đầy sức sống hơn. Những bức ảnh ấy sẽ góp phần làm giàu thêm cảm xúc, khơi dậy tình yêu quê hương và kết nối những giá trị văn hóa vùng. Để từ đó, mỗi một NSNA như “nghệ nhân” “gieo” yêu thương trên mỗi vùng đất lành”..., NSNA Hoàng An khẳng định.

**Mỗi vùng đất, mỗi địa danh mà các NSNA đi qua đều đọng lại những tình cảm tốt đẹp và ân tình đó được truyền tải vẹn nguyên qua từng tác phẩm nhiếp ảnh. Để rồi qua đó, công chúng sẽ thêm một góc nhìn mới về mảnh đất, con người quê hương và góp phần lan tỏa, giới thiệu hình ảnh địa phương đến với bạn bè trong nước, quốc tế. Đây cũng chính là một cách thức hiệu quả để kết nối yêu thương, quảng bá du lịch.**

# Những người "thích đùa" trong mưa lũ

Mưa lũ, thiên tai là điều không ai mong muốn. Thế nhưng, ngay trong mưa lũ, có những người "thích đùa", thích làm phiền người khác chỉ vì mục đích, động cơ cá nhân.



Giữa mưa lũ, thông tin Công an xã Lệ Thủy đưa 1 sản phụ sắp chuyển dạ trên địa bàn đến bệnh viện an toàn làm ấm lòng người dân - Ảnh: C.H

## Tự bảo vệ mình

Trong lũ lụt, người không có chức trách, nhiệm vụ, thì ai ở đâu nên ở yên đó. Đó là biện pháp đơn giản để tự bảo vệ mình và cũng không thêm việc, gây lo lắng cho người khác. Hãy để chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận và ứng cứu cho những người đang ở trong tình thế cấp bách, nguy hiểm. Chuyện lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng cứu thành công cho 7 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ vào tối 3/11, trên

địa bàn xã Hiếu Giang là bài học để nhiều người rút kinh nghiệm tự bảo vệ mình. Vì sao những người này bị mắc kẹt? Đó là do họ mãi theo bắt để mang về bán hoặc để ăn. Chỉ vì lý do cá nhân "lãng xẹt" đó mà nhiều người và phương tiện phải vật lộn giữa mưa lũ để ứng cứu. Trong 7 người đó, việc ứng cứu 3 người không về được nhà vì nước lũ chia cắt là chuyện khẩn cấp. Nhưng với 4 người còn lại (chủ yếu là thanh niên), trong khi nước lũ dâng cao, họ lại bơi ra giữa sông Hiếu để bắt cá, nên bị mắc kẹt trên luồng tre giữa

dòng nước lũ là chuyện khó có thể chấp nhận. Lãnh đạo địa phương cho biết, mùa mưa lũ năm nào, địa phương cũng tuyên truyền, cảnh báo, nhưng dường như những người này không hề biết sợ.

Người Mã Liềng (thuộc dân tộc Chứt) ở xã miền núi Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị, vốn có truyền thống sống dựa vào các sản vật khai thác từ rừng. Trước đây, cứ đến mùa mưa lũ, lại có người bị mắc kẹt giữa rừng, do nước lũ chia cắt. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng đi tìm kiếm, rất mất thời gian, công sức và nguy hiểm. Nguy hiểm nhưng không thể không đi tìm. Nói là tìm kiếm, nhưng núi rừng mênh mông, người bị kẹt lại giữa rừng về được nhà đều do... may mắn. Sau này, rút kinh nghiệm, mỗi khi dự báo có mưa lũ xảy ra, chính quyền địa phương phải thông báo cấm người dân vào rừng, đồng thời phân công cán bộ đến "từng nhà, rà từng ngõ" để tuyên truyền, vận động và cảnh báo. Giờ đây, người Mã Liềng không còn vào rừng và cán bộ ở đây cũng không phải đi tìm dân mỗi khi có mưa lũ đến.

Đã có quá nhiều bài học thương tâm xảy ra do nguyên nhân khách quan và cả sự chủ quan trong mưa lũ, như: Đánh bắt cá, vớt củi trên sông, hoặc liểu vượt qua những đoạn đường nước lũ ngập sâu chảy xiết. Thế nhưng, có một bài học đơn giản là tự cứu mình,

bảo vệ mình trước khi đợi đến người khác cứu lại bị một số người xem nhẹ.

## "Khoảng cách" của... thật-giả

Có người nói rằng, với sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội ngày nay, dường như chúng ta không còn tính đến khoảng cách địa lý, mà chỉ quan tâm đến "khoảng cách" của... thật-giả. Nhiều tin giả được làm như thật. Điều đáng nói, thông tin thật hay giả đều lan truyền với tốc độ... ánh sáng và không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Lại nói, những ngày này, thông tin về mưa lũ luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng và dư luận. Chính vì mọi người quan tâm, nên không ít người tung tin thất thiệt để câu view, câu like.

Còn nhớ, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ), trong khi người dân và chính quyền địa phương đang gồng mình giữa cơn lũ lịch sử, mạng xã hội lan truyền thông tin có 2 người già yếu bệnh tật trong một gia đình bị cô lập, thiếu cơm ăn, áo mặc nhiều ngày. Thông tin vừa được ấn nút "post" (đăng tải), mạng xã hội đã chia sẻ, lan truyền đến... "chóng mặt". Thế nhưng, khi chính quyền địa phương và lực lượng cứu nạn, cứu hộ lội nước tìm đến, mới phát hiện đó chỉ là tin thất thiệt. Chưa hết, sau vụ việc này, một số facebooker chỉ lan truyền thông tin chung chung, tại địa phương nọ, địa phương kia, có trường hợp cần giúp đỡ, khiến lãnh đạo địa phương nhiều phen "mất ăn, mất ngủ".

Có người không hề hay biết hình ảnh của mình bị đưa lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ và trở thành nạn nhân "bất đắc dĩ". Nhiều lúc có cảm giác, "mưa

lũ" trên mạng xã hội còn lớn hơn cả mưa lũ trong thực tế. Đối mặt với nạn tin giả, tin thất thiệt, có người cho rằng, sử dụng mạng xã hội ngày nay phải hết sức cẩn thận. Tin thật, tin giả không biết đường nào mà lẫn. Xem hình ảnh, clip đăng tải trên mạng xã hội, giờ đây cũng phải "rà đi soát lại", nếu không rất dễ bị lừa bởi... "con AI" (người dùng sử dụng trí tuệ nhân tạo có ý đồ).

Mùa mưa lũ năm nay, trong khi người dân ở một số tỉnh, thành phố miền Trung đang gồng mình chống lũ, mạng xã hội vẫn tái diễn tình trạng tung tin thất thiệt. Chiều 27/8/2025, thông tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) lan truyền, khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ở các xã hạ nguồn hoảng loạn, tháo chạy lên núi. Mới đây, ngày 3/11/2025, người dân TP. Huế cũng xôn xao vì thông tin vỡ ống dẫn nước chính ở thượng nguồn. Những trường hợp tung tin thất thiệt này đều bị cơ quan chức năng xử lý sau đó.

Trong khi những facebooker đang "chém gió" về mưa lũ trên mạng xã hội, thì vẫn có nhiều người không ngại gian khổ, vất vả, lặng lẽ dầm mình trong mưa lũ, mang nhu yếu phẩm thiết yếu và những suất ăn ấm áp nghĩa tình trao tận tay Nhân dân vùng ngập lụt. Những hình ảnh, câu chuyện đẹp đó đã chạm đến trái tim mọi người. Thiết nghĩ, không ai mong bão lũ, thiên tai xảy ra, nhưng nếu không làm gì có ích cho cộng đồng, thì cũng không nên "rảnh rỗi, sinh nông nổi", gây thêm rắc rối cho người khác. Thế nên mới có câu, điều không muốn người khác làm cho bản thân mình thì đừng làm cho người khác.

**DƯƠNG CÔNG HỢP**

## Đầu làng... cuối phố

- Ông có nghe chuyện làng ta dạo này không? Phong trào "ra bữa" rộ lên như hội đấy.

- Có chứ! Cứ cuối tuần là khói hương nghi ngút, người ra người vào tấp nập. Nhìn tưởng ai cũng ăn nên làm ra, ai dè có nhà phải vay mượn để làm "bữa".

- Tôi tưởng "ra bữa" là việc của những người xa quê, con cháu thành đạt, về tạ ơn tổ tiên, mời họ hàng sum họp.

- Ngày xưa đúng là như vậy. "Ra bữa" hồi đó giản dị, mà thiêng liêng. Mâm cơm cúng, chén rượu đầy, câu chuyện thân tình là đủ gắn kết họ hàng. Còn nay, người ta xem đó như chuyện phải làm, "ăn của họ thì phải mời họ lại". Thế là nhà này nối nhà kia. Mâm cao cỗ đầy, nhưng sau bữa lại là nợ nần chồng chất.

## Ra bữa - chuyện vui hóa nặng

- Ông nói nghe buồn thật. Họ hàng đáng lẽ là nơi gửi gắm tình thân, giờ lại thành chỗ so đo hơn thiệt.

- Nhiều nhà nghèo vẫn cố. Cha mẹ già nặng nạch bảo: "Cả họ ai cũng ra bữa, mình không làm sợ người ta chê". Thế là con cái làm công nhân, lương ba cọc ba đồng cũng phải gửi về, chỉ để bố mẹ "ra bữa cho bằng người". Ra xong, tiền hết, nợ còn.

- Tôi biết có một nhà trong thôn, sau bữa cúng, phải cầm số đỏ. Chủ nhà nói đùa mà nghe xót: "Miếng ăn qua rồi, nợ còn lại".

- Đó, phong tục tốt đẹp mà hóa thành gánh nặng. Người ta quên rằng "ra bữa" là tấm lòng, không phải cuộc đua. Cái tâm hướng về tổ tiên mới đáng quý, chứ đâu phải cái mâm đầy cá thịt.

- Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi lần giỗ tổ, cả

họ chỉ có mâm xôi, đĩa thịt luộc. Ông nội tôi vẫn nói: "Tổ tiên đâu cần sang trọng, chỉ cần lòng thành". Vậy mà vui, mà ấm cúng.

- Ủ, thời đó người ta coi trọng nghĩa hơn lễ. Giờ thì nhiều nơi "lễ hóa", nặng hình thức. Có khi bữa cúng tổ tiên lại thành nơi khoe giàu, khoe con cháu.

- Theo ông, nên làm sao để trở lại đúng nghĩa?

- Tôi nghĩ không nên bỏ, mà phải điều chỉnh. "Ra bữa" nếu làm với lòng thành thì tốt, miễn đừng phô trương, đừng ép buộc con cháu. Một mâm cơm giản dị, nén nhang thơm, vài người thân về chung vui, vẫn đủ để tổ tiên chứng lòng.

- Phải đấy. Đâu cần tiệc tùng linh đình mới gọi là hiếu thảo. Bữa cơm đơn sơ mà ai cũng thấy nhẹ lòng, còn

quý hơn trăm mâm rượu thịt.

- Ban cán sự thôn, ban Mặt trận, các chi hội cũng nên vận động người dân về việc này. Phong trào nào tốt thì giữ, nhưng phải đúng gốc. "Ra bữa" là tri ân, chứ không phải gánh nợ.

- Ông nói chí lý. Có cụ cao niên từng bảo: "Ra bữa mà sau bữa còn nợ, là tổ tiên buồn". Câu nói mộc mạc mà thấm.

- Nói rồi lại, "ra bữa" chỉ thật sự có ý nghĩa khi đem lại niềm vui, sự đoàn kết, chứ không biến thành cuộc đua hình thức.

- Phải. Hôm nay, ta không "ra bữa", chỉ pha bình trà, nói chuyện cũ, mà lòng vẫn thấy ấm. Có khi, "bữa" đáng nhớ nhất chính là bữa cơm giản dị, nơi ai cũng thấy nhẹ lòng.

**TRẦN TUYẾN**

# Nơi tình thương ở lại

## Những mảnh đời riêng dưới mái nhà chung

Gắn bó với Trung tâm CTXH Nam Quảng Trị hơn 6 năm, Nguyễn Thị Thảo (75 tuổi), quê ở xã Gio Linh, xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình và mọi người sống ở đây như người thân trong gia đình. Kể câu chuyện buồn của cuộc đời mình, bà Thảo trầm ngâm: “Thời trẻ, vất vả mưu sinh, cộng với trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ nên tôi không lập gia đình. Số phận đưa đẩy, tôi vào chùa tu tập 20 năm nhưng rồi phải về quê vì sức khỏe yếu. Dù cuộc đời kém may mắn, nhưng từ khi vào trung tâm, tôi được chăm sóc sức khỏe và không phải lo lắng về miếng ăn, giấc ngủ mỗi ngày nữa. Đó là niềm an ủi lớn nhất của một người già neo đơn như tôi”.

Bà Võ Thị Tâm (67 tuổi), quê ở phường Quảng Trị vào trung tâm từ tháng 8/2025 trong tình trạng khuyết tật đặc biệt nặng, không tự chủ được các sinh hoạt cá nhân và gần như phải nằm liệt một chỗ. Nhờ sự chăm sóc tận tình và điều trị phục hồi chức năng tích cực của các kỹ thuật viên tại trung tâm, tình trạng của bà Tâm đã được cải thiện đáng kể. Sự hồi phục về chức năng vận động và khả năng tự chăm sóc bản thân đã mang lại cho bà sự tự tin và niềm vui sống.

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực an sinh xã hội, từ năm 2019 đến nay, Trung tâm CTXH Bắc Quảng Trị tổ chức mô hình dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng tự nguyện đóng góp kinh phí. Trong số 86 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm, có 15 người là đối tượng tự nguyện. Không chỉ là nơi chăm sóc trẻ mồ côi, người cao tuổi neo đơn và người khuyết tật nặng, các trung tâm công tác xã hội của tỉnh Quảng Trị còn là địa chỉ tin cậy tiếp nhận tư vấn, hỗ trợ các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm trẻ em bị bỏ rơi, nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, bị buôn bán, bị cưỡng bức lao động và các đối tượng bảo vệ khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.

Câu chuyện của một bé gái vừa được Trung tâm CTXH Bắc Quảng Trị tiếp

**Những mảnh đời không may mắn, từ người già neo đơn, tàn tật, tâm thần, đến trẻ mồ côi, bị bỏ rơi... được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm công tác xã hội (CTXH) tỉnh Quảng Trị. Mỗi người một số phận khác nhau nhưng khi về với ngôi nhà chung này, họ được sống trong tình thương, sự đùm bọc và sẻ chia niềm vui, nỗi buồn...**



**Các cụ cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị duy trì nếp sinh hoạt với những bài tập dưỡng sinh nhẹ nhàng, giúp nâng cao sức khỏe và tinh thần - Ảnh: T.T**

nhận và bảo vệ khẩn cấp là một trường hợp đau lòng. Em là nạn nhân của tình trạng xâm hại tình dục từ người thân trong gia đình. Ngay khi nhận thông tin, trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục tiếp nhận, tư vấn và thăm khám sức khỏe ban đầu, trị liệu tâm lý nhằm bảo vệ và ổn định tinh thần, sức khỏe cho nạn nhân. Sau một thời gian được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ tích cực, cháu bé đã dần ổn định và trở về đoàn tụ với gia đình.

## Tận tâm, trách nhiệm với người yếu thế

Trung tâm CTXH Bắc và Nam Quảng Trị hiện nuôi dưỡng, chăm sóc 141 đối tượng là người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật đặc biệt nặng (Trung tâm CTXH Bắc Quảng Trị có 86 người và Trung tâm CTXH Nam Quảng Trị có 55 người).

Anh Đoàn Xuân Thành, Kỹ thuật viên phục hồi chức năng, Trung tâm CTXH Nam Quảng Trị, cho biết, các trường hợp khuyết tật tại trung tâm rất đa dạng về nguyên nhân, từ di chứng tai biến lâu ngày đến khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, gặp khó khăn trong việc đi lại và vận động. Vì vậy, công tác phục hồi chức năng luôn phải được thực hiện một cách linh hoạt và cá nhân hóa, dựa trên tình trạng



**Kỹ thuật viên Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị tận tình hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn từng bước tìm lại chức năng vận động - Ảnh: T.T**

**“Các trung tâm CTXH trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, huy động các nguồn lực để tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và quan tâm đến sức khỏe tinh thần cho các đối tượng yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương”, Phó Giám đốc Sở Y tế Hồ Tân Cảnh chia sẻ.**

bệnh lý riêng biệt của từng đối tượng để tập trung cải tạo chức năng của cơ, tay, chân. Đối với người cao tuổi có nhiều bệnh lý, khó khăn về vận động sau tai biến có sự hỗ trợ của một số thiết bị như giường massage và các dụng cụ luyện tập vận động như xe đạp, máy chạy bộ, ròng rọc tập tay, các hệ thống dụng cụ thể dục

ngoài trời... Những người khuyết tật bẩm sinh sẽ được cán bộ hỗ trợ để tập luyện vận động nhẹ, bấm huyết và các dụng cụ hỗ trợ như ghế nẹp chân, đèn hồng ngoại, xe đẩy tập đi nhằm cải thiện chức năng vận động.

Trong câu chuyện về công việc thầm lặng của đội ngũ cán bộ nhân viên, Giám đốc Trung tâm CTXH

Nam Quảng Trị Lê Anh Minh đã chia sẻ một chi tiết xúc động. Đó là những trường hợp người già neo đơn được chăm sóc tại trung tâm không may qua đời, nhưng vì không có gia đình hay người thân để đưa về, chính các cán bộ, nhân viên đã đứng ra lo liệu toàn bộ việc hiếu. Họ cùng với chính quyền địa phương tổ chức chôn cất chu toàn và thường xuyên thăm viếng phần mộ, như thể người thân ruột thịt của mình.

Một không gian ấm áp tình người cũng được lan tỏa tại Trung tâm CTXH Bắc Quảng Trị. Giám đốc Trung tâm CTXH Bắc Quảng Trị Trần Đình Quý, cho biết, đơn vị đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt đối với các đối tượng sơ sinh, trẻ nhỏ và người già nằm liệt giường. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức cho 152 lượt đối tượng đi khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cùng với 13 lượt điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Bên cạnh đó, trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa an toàn, lành mạnh, như vui chơi giải trí, thể dục thể thao, cho các cháu tham gia lớp học bơi và giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước; đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chương trình giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với số tiền vận động từ đầu năm đến nay hơn 4,9 tỉ đồng.

Dù còn bộn bề khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, nhưng chính những nỗ lực và sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên các trung tâm đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ mồ côi. Trung tâm CTXH thực sự là “mái nhà chung” cho những phận đời kém may mắn cảm nhận được sự sẻ chia ấm áp bởi tình yêu thương, trách nhiệm của những cán bộ làm công tác xã hội.

**THANH TRÚC**

# Lương Đức Phước - “chàng trai vàng” của điền kinh Việt Nam

Những ngày này, tuyển thủ điền kinh Việt Nam Lương Đức Phước (SN 2002) đang tích cực tập luyện với quyết tâm giành thành tích cao nhất tại SEA Games 33. Sau những tấm huy chương giành được ở các kỳ SEA Games trước đây cùng phong độ thi đấu ổn định, giữ vững đẳng cấp trên đấu trường điền kinh quốc gia trong năm 2025, Đức Phước được kỳ vọng sẽ có nhiều bứt phá ngoạn mục trên con đường chinh phục vinh quang, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.



Tuyển thủ Lương Đức Phước tích cực tập luyện để đạt được mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33 - Ảnh: NVCC

## Ghi đậm dấu ấn tại quê hương

Hiện đang sinh sống với gia đình tại tỉnh Đồng Nai, mỗi lần trở về quê ngoại ở thôn Bồ Liêu, xã Triệu Bình, tuyển thủ Đức Phước lại có nhiều cảm xúc khó tả. Theo Phước, quê ngoại là một trong những nguồn động lực lớn để anh phát triển sự nghiệp, bởi anh đã từng giành nhiều chiến thắng ấn tượng trong các giải marathon được tổ chức tại Quảng Trị.

“Khi hay tin Quảng Trị đăng cai tổ chức giải marathon, tôi lập tức đăng ký tham

gia. Thật khó có thể diễn tả hết cảm xúc khi thi đấu trên mảnh đất quê hương, nhận được sự cổ vũ hết mình từ người dân, đặc biệt là khi giành được huy chương vàng (HCV) tại Giải chạy Quảng Trị Marathon 2024 - Hành trình về đất lửa và huy chương bạc (HCB) tại Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2025. Những thành tích đó đã tiếp sức cho tôi vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao mới”, Đức Phước chia sẻ.

Nói về cơ duyên đến với điền kinh, Phước kể, dù yêu thích thể thao từ nhỏ nhưng

anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một vận động viên (VĐV) điền kinh chuyên nghiệp. Anh nói: “Năm tôi học lớp 10, thầy giáo lập một đội điền kinh ở trường, khi đó vì rất thích chạy nên tôi chủ động xin tham gia. Sau 2 lần trình bày nguyện vọng với thầy giáo và một lần chạy thử, chờ đợi khá lâu thì thầy cũng đã đồng ý cho tôi vào đội tập luyện. Vì đội chỉ tập 2 buổi/tuần nên phần lớn thời gian rảnh tôi tự tập chạy thêm, sau đó tham gia các giải học đường và đạt HCV cấp tỉnh. Đến năm học lớp 11, tôi chính thức được vào đội tuyển điền kinh tỉnh Đồng Nai trong sự bất ngờ của bản thân và cả gia đình”.

Thời gian đầu tập luyện tại đội tuyển điền kinh tỉnh Đồng Nai, vì chưa thích nghi được với môi trường, cộng thêm quãng đường từ nhà đến sân tập gần 60km nên Đức Phước phải nỗ lực rất nhiều. Vì đường xa nên 2 hoặc 3 tuần, huấn luyện viên (HLV) mới cho về thăm nhà một lần, nên không ít lần anh cảm thấy áp lực, nhớ nhà và muốn về. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm, tiếp sức từ gia đình và các HLV, anh dần bắt nhịp, ổn định tinh thần để tập trung tập luyện cho nhiều mục tiêu lớn hơn. Đến với điền kinh chuyên nghiệp như một “viên ngọc thô”, Phước đã rèn dũa, tập luyện rất nhiều về thể lực cũng như các kỹ thuật, chiến thuật để tự tin bước vào thi đấu chuyên nghiệp. Nỗ lực ấy được đền đáp xứng đáng khi anh giành 2 HCV cự ly chạy 800m và 1.500m tại Giải vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2019. Một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Phước là tại Giải

Điền kinh Singapore mở rộng năm 2019, anh đã đánh bại nhiều đối thủ trong châu lục và khu vực Đông Nam Á để đoạt HCV cự ly chạy 1.500m. Trước đó, anh còn mang về cho điền kinh Việt Nam 1 tấm HCV cự ly chạy 800m. Tiếp nối mạch thành tích, chàng trai quê Quảng Trị giành 2 HCB tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020; 1 HCV tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2021.

## Vững tin tiến tới SEA Games 33

Từ năm 2022, Đức Phước được triệu tập lên Đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam và được người hâm mộ điền kinh cả nước biết nhiều hơn khi anh tỏa sáng tại SEA Games 31. “SEA Games 31 là một giải đấu lớn ở khu vực mà tôi lần đầu tiên tham gia trong màu áo đội tuyển điền kinh quốc gia. Vì vậy, tấm HCV giành được có ý nghĩa rất lớn, giúp tôi có thêm động lực để chinh phục các giải đấu tiếp theo. Đây cũng là bước đệm để tôi tiếp tục nỗ lực tập luyện, hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường thể thao châu Á và quốc tế”, Đức Phước chia sẻ.

Nhờ không ngừng học hỏi, tiếp thu những cái hay của các VĐV đi trước để hoàn thiện bản thân, chàng trai trẻ đã từng bước khẳng định mình, chinh phục vinh quang của thể thao trong nhiều giải đấu trên toàn quốc. Ngoài SEA Games 31, Phước còn thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 khi giành 2 HCV. Tại các Giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2023 và năm 2024, anh cũng giữ vững phong độ với vô số “thành tích vàng” trên đường chạy cự ly 800m, 1.500m

và tiếp sức 4x800m. Tháng 5/2023, “chàng trai vàng” của điền kinh Việt Nam tiếp tục chinh phục SEA Games 32 với 2 HCB cự ly chạy 800m và 1.500m. Từ đầu năm 2025 đến nay, Đức Phước cũng liên tiếp gặt “quả ngọt” với thành tích đoạt HCV cự ly chạy 10km tại Giải chạy Marathon “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Hành trình kết nối di sản văn hóa 2025”; HCV cự ly chạy 10km tại Giải chạy VTV Phú Quốc marathon 2025; HCV cự ly chạy 5km tại giải Tay Ho Half Marathon 2025; 2 HCV, 1 HCB tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025...

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, những ngày này, tôi đang nỗ lực tập luyện cho mục tiêu mới ở SEA Games 33; đồng thời sẽ phấn đấu giành được nhiều thành tích cao hơn nữa trên đấu trường thể thao khu vực, quốc tế và định hướng con đường trở thành một HLV sau này”, Đức Phước cho biết thêm.

**“Tôi ấn tượng với VĐV Lương Đức Phước không chỉ về tài năng mà còn về cách sống giản dị, khiêm tốn và luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Anh có nhiều đóng góp tích cực vào việc phát triển phong trào chạy bộ. Nhiều chuyên gia, HLV và người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ có nhiều bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, mang về tấm huy chương quý giá cho điền kinh Việt Nam trên các đấu trường lớn”, tuyển thủ điền kinh quốc gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ly cho biết.**

MINH ĐỨC

## Những sự kiện nổi bật trong tuần

**Tuần này, từ ngày 3/11-8/11/2025, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra một số sự kiện nổi bật:**

- Chiều 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Huế giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

- Trước tình hình mưa lớn nhiều ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên bà con nhân dân các xã: Kim Hóa (thăm đồng bào Rục), Lệ Thủy, Trường Ninh,

Ninh Châu, Ái Tử, Nam Hải Lăng... Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nắm bắt tình hình, trao các phần quà nhu yếu phẩm cho người dân, động viên bà con nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời nhấn mạnh, cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, các địa phương cần chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, chăm sóc y tế, lương thực cho người dân vùng ngập lụt, tuyệt đối không để phát sinh các rủi ro sau mưa lũ.

- UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025. Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên hầu hết các lĩnh vực: Công nghiệp và nông nghiệp duy trì ổn định; thương mại, dịch vụ, du lịch có mức tăng trưởng khá. 10 tháng

năm 2025, tỉnh đã thu hút 8,92 triệu lượt khách du lịch; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.260 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 11.471 tỉ đồng, vượt 2,8% dự toán trung ương giao và đạt 96,5% dự toán địa phương giao...

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2025 tổ chức họp Ban Tổ chức và Ban Giám khảo để thống nhất kết quả chấm vòng chung khảo và lựa chọn các tác phẩm trao giải. Căn cứ quy chế và kết quả chấm vòng chung khảo, Ban Giám khảo đã thảo luận, xem xét và thống nhất xét chọn 1 tác phẩm đạt giải A; 3 tác phẩm đạt giải B; 5 giải C và 8 giải khuyến khích.

17 tác phẩm đạt giải sẽ được gửi dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ X, năm 2025.

TH.H (tổng hợp)

KÝ SỰ PHÁP ĐÌNH

# Hãy quay lưng với ma túy!

**Cứ mỗi lần Tòa tuyên án là mỗi lần, nỗi đau như khoét sâu thêm vào lòng thân nhân các bị cáo. 5 bị cáo bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt 3 án tử hình, 2 án chung thân-những khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm về ma túy-đã nói lên tính chất nghiêm trọng của vụ án. Nhưng với người thân ruột rà, họ vẫn mong muốn con em mình có đường quay về...**

5 bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Bảo A., Phan Văn Th., Nguyễn Hải Đ., Đoàn Quang L., Đỗ Trung H., cùng có hộ khẩu ở các xã khu vực miền núi phía Tây Quảng Trị. Xuất phát từ chỗ không có việc làm ổn định, lại muốn có tiền tiêu xài cá nhân, các bị cáo đã phạm tội nghiêm trọng, phải đối mặt với hình phạt chung thân và tử hình. Đây là vụ án lấy đi nhiều nước mắt của những người tham dự phiên tòa mà phóng viên từng chứng kiến, bởi các bị cáo có tuổi đời còn quá trẻ với bao ước mơ, hoài bão ở phía trước.

Trong vụ án này, A. là đầu mối và mắt xích quan trọng. Bản thân A. là một con nghiện, đã 2 lần thụ án hơn 5 năm tù về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thói đời là vậy, "ăn quen, nhin không quen", để vừa có ma túy sử dụng, vừa kiếm lời chênh lệch, A. đặt mua ma túy từ Th. về sử dụng và bán lại kiếm lời. Nhận lời từ A., Th. nhờ Đ. lấy ma túy từ Lào về bán lại cho A. Khi thống nhất được "nguồn hàng" và để che đậy hành vi của mình, Th. thuê L. và H. vận chuyển ma túy giao cho A. Vì không có việc làm ổn định, L. và H. nhận lời vận chuyển với tiền công mỗi chuyến 1 triệu đồng. Việc của L. và H. là nhận ma túy từ Th. và Đ., rồi vận chuyển bằng xe máy từ khu vực biên giới về phường Quảng Trị để giao cho A. Khi L. và H. đang vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ, tang vật bị thu giữ là 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định, trước đó các bị cáo đã thực hiện hành

vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy 3 lần, với số tiền giao dịch hàng trăm triệu đồng. Kết quả điều tra, các bị cáo A., Th. và Đ. đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trong đó A. mua bán trái phép 2.850g ma túy; Th. và Đ. hơn 2.861g; L. vận chuyển trái phép 1.225,79g; H. vận chuyển 1.630,66g, đều là ma túy Methamphetamine. Về nhân thân, các bị cáo đều đang trong độ tuổi dưới 40, trong đó 3 bị cáo có tuổi đời dưới 30 tuổi; 2 bị cáo đã có vợ con, 3 bị cáo chưa lập gia đình. Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt A., Đ., Th. phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với mức án tử hình; L. và H. phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy với mức án chung thân.

Trong phòng xét xử, hơn 50 người là thân nhân các bị cáo đang theo dõi phiên tòa đã không giấu được nước mắt, có người đã khóc liên tục suốt phiên tòa; nhiều người đã ngất đi khi các bị cáo được áp giải ra khỏi phòng xử án. Nhìn thấy cảnh đó, nhiều bị cáo cũng không ngăn được nỗi xót xa, nhất là đối với các bị cáo có con nhỏ được người thân đưa đến thăm gặp tại phiên tòa. Khi video di lý các bị cáo rời phòng xét xử được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ xót xa khi các bị cáo bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội khi tuổi đời còn trẻ. Nhưng không ít người bày tỏ thái độ khá gay gắt, cho rằng cần xử lý nghiêm đối với các tội liên quan đến ma túy và những người gieo "cái chết trắng" trong xã hội. Vì ngoài các bị cáo chịu án, còn biết bao gia đình



Minh họa: H.H

đau khổ, nước mắt rơi hàng ngày khi người thân bị nghiện ma túy, bị ma túy hủy hoại bản thân; biết bao gia đình phải tán gia bại sản vì ma túy; nhiều đứa trẻ không cha vì gia đình ly tán có nguyên nhân từ ma túy... Ngoài ra, loại tội phạm này khiến nhiều người bất an, nơm nớp lo âu vì tệ nạn ma túy có thể xâm nhập gia đình mình bất cứ lúc nào, ít thì con nghiện xâm phạm tài sản, nặng thì đưa người thân của mình vào chốn nghiện ngập.

Chúng ta ai cũng đã từng chứng kiến hoặc tiếp cận thông tin về những thanh niên cường tráng, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời tươi sáng, nhiều hoài bão, rồi bỗng dưng bị ma túy hủy hoại, đánh cắp tương lai. Chính vì sự nguy hại đặc biệt của ma túy mà cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam đã xây dựng các quy định pháp luật thật nghiêm minh để đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này. Tại Quảng

Tri, trong thời gian qua, TAND tỉnh đã tuyên phạt hàng chục án tử hình cho tội phạm về ma túy. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn chưa cảnh tỉnh, vẫn tiếp tục lao vào con đường phạm pháp, để rồi khi đứng trước vành móng ngựa, chịu sự trừng phạt của pháp luật, lúc đó mới tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn màng.

Có bị cáo đã nói lời sau cùng rằng: "Tôi đã hại bao nhiêu người rồi, bây giờ pháp luật trừng trị, tôi xin cam chịu, chỉ mong người thân và những gia đình có con bị nghiện ma túy nhận của tôi một lời xin lỗi. Mong rằng những thanh niên ngoài kia hãy nhìn vào tôi mà hãy quay lưng với ma túy". Lời của bị cáo vừa dứt, cả phòng xử án im lặng. Đó không chỉ là một lời hối lỗi muộn màng mà còn gửi gắm thông điệp cho những ai đang sa chân vào ma túy, rằng: Hãy quay lưng trước khi quá muộn!

LÊ MINH

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH MỚI

## Các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc từ 30/11/2025

Ngày 16/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, có hiệu lực từ 30/11/2025.

Tại Điều 4, Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định các trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất

nghiệp khi có một trong các lý do theo công bố của cơ quan có thẩm quyền về phòng, tránh thiên tai, tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự và phòng, chống dịch bệnh là:

Bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng

nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

Tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

Các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự.

(Theo BAOCHINHPHU.VN)

# Quảng Trị muôn vẻ

1



2



## Hương Hỏa

## và sân bay Tà Cơn

Sân bay Tà Cơn và Bảo tàng chiến thắng Khe Sanh là điểm đến hấp dẫn cho du khách để tìm hiểu lịch sử và khám phá thiên nhiên.

Ảnh: LƯƠNG SÁNG

3



4

1. Toàn cảnh Sân bay Tà Cơn 2. Nâng chiều Tà Cơn 3. Bảo tàng chiến thắng Khe Sanh 4. Tham quan trải nghiệm tại Tà Cơn